

**Vraag het aan Morya****Doe geen dingen die schadelijk voor je zijn**

“Wanneer je in je zuiver verlangen staat - dat je bepaalde vreugden in het leven wil beleven, dat je het Goddelijke in je leven wil betrekken, dat je vooruit wil met je leven in gelijk welke richting - want je mag alles proberen te ervaren wat er te ervaren is op deze aarde - betekent dat dat je jezelf aan het vormen bent.

Je mag dus alles proberen, werkelijk alles. Je bent daardoor jezelf aan het vormen, maar zorg dat je geen dingen doet die schadelijk voor je zijn.

Je mag geen schade toebrengen aan jezelf en daar moet je wel op bedacht zijn. Soms kan de mens het niet zien en ondervindt hij een bepaalde schade, waarvan hij pas achteraf merkt dat hij zichzelf schade heeft toegebracht. Let daar voor op.”

A handwritten signature in black ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”  
(uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 369

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---